



## ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 1/12/2022

**Της:** Αναστασίας - Αικατερίνης Αλεξοπούλου  
Βουλευτού Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών

**ΠΡΟΣ:** Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

**ΘΕΜΑ:** «Σε αδιέξοδο οδηγείται, λόγω καθυστερήσεων, η κατασκευή του φράγματος του Ασωπού στην Κορινθία»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Κορινθιακή» (άρθρο της Φωτεινής Καλαντζή, του Σαββατοκύριακου **26 - 27 Νοεμβρίου 2022**), θίγει το μείζον για την ευρύτερη περιοχή Κορινθίας ζήτημα της μη αποπεράτωσης του φράγματος του ποταμού Ασωπού. Συγκεκριμένα, στο άρθρο, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε ότι: «Έχουν περάσει έντεκα χρόνια και η κατασκευή για το φράγμα του Ασωπού μοιάζει με Οδύσσεια χωρίς τελειωμό. Το έργο ξεκίνησε το 2011 με εργολήπτη την ΙΟΝΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ που αποχώρησε το 2014 και την συνέχισή του ανέλαβε η εταιρεία ΑΚΤΩΡ που με πολύ αργούς ρυθμούς συνέχιζε το έργο. Κάτι που είχε προκαλέσει ανησυχία και εύλογα ερωτήματα για την τύχη του έργου. Ένα έργο που εκτός από την φυσική ομορφιά που θα προσφέρει αν ή καλύτερα όταν ολοκληρωθεί, λογικά θα γίνει πόλος τουριστικής έλξης και ανάπτυξης της περιοχής. Η έκταση της τεχνητής λίμνης που θα δημιουργηθεί είναι περίπου 2000 στρέμματα. Έργο που θα λύσει το πρόβλημα ολοκληρωθεί της Βόχας μιάς και θα ποτίζονται 50000 στρέμματα. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς την σπουδαιότητα του έργου, κάτι που λόγω της ανομβρίας το κάνει απαραίτητο για τους παραγωγούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποζημιώσεις για τα 2000 στρέμματα γης δεν έχουν δοθεί. Οι δικαιούχοι έχουν αποζημιωθεί μόνο για τα ελαιόδεντρα και τα αμπέλια που ξεριζώθηκαν»...



Πράγματι, οι εργασίες που λάμβαναν χώρα στο φράγμα του Ασωπού σταμάτησαν, ξαφνικά, περί τα μέσα Νοεμβρίου 2022, ενώ, απολύθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτό, «λόγω έλλειψης χρηματοδότησης», κατά την επίσημη αιτιολογία. Το τελευταίο γεγονός συνιστά ισχυρό πλήγμα για τους παραγωγούς της περιοχής Κορινθίας, που δοκιμάζονται σκληρά από την **λειψυδρία** και την **υφαλμύρωση** των υδάτων, μένοντας, έτσι, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη απέναντι στο δισεπίλυτο πρόβλημα της έλλειψης νερού. Υπό αυτές, δε, τις συνθήκες, η **προοπτική εγκατάλειψης των καλλιεργειών** θεωρείται, πια, σχεδόν δεδομένη, με όλες τις αρνητικές παρενέργειες που αυτό μπορεί να σημαίνει για τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής, και ειδικά, αυτές της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής. Φανερώνει, όμως, η όλη κατάσταση και **ανικανότητα διαχείρισης ενός σπουδαίου έργου** από πλευράς αρμοδίων, όπως επίσης και **κυβερνητική ανεπάρκεια**, ως προς την χρηματοδότηση του μεγαλύτερου αγγειοβελτιωτικού έργου της Πελοποννήσου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

#### Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Για ποια αιτία σταμάτησε, αίφνης, η κατασκευή του φράγματος του Ασωπού της Κορινθίας, τον Νοέμβριο του 2022, αλλά και εξ' αιτίας ποιου λόγου το ως άνω έργο οδηγήθηκε σε καθυστέρηση 11 (έντεκα) ολοκληρών ετών, από την αρχή των σχετικών εργασιών, έως και σήμερα;
2. Για ποιον λόγο δεν αποζημιώθηκαν οι δικαιούχοι επί του συνόλου των αποζημιώσεων που δικαιούνται, συμπεριλαμβανομένων των 2000 (δύο χιλιάδων) στρεμμάτων γης, παρά μόνο για τις εκριζώσεις των ελαιόδενδρων και των αμπελιών τους;
3. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να υποβοηθήσει και να παράσχει αρωγή στους παραγωγούς της ανωτέρω περιοχής, προκειμένου για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας σε υδατικά αποθέματα (λειψυδρίας) και για την υφαλμύρωση των νερών, ενισχύοντας τον τόσο απαραίτητο για την ανάπτυξή της πρωτογενή γεωργικό τομέα;
4. Προτίθεσθε να συμβάλλετε καταλλήλως, διά της αξιοποίησης των επί τούτου διαθέσιμων πόρων και των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε το ανωτέρω έργο της αποπεράτωσης της κατασκευής του φράγματος του ποταμού Ασωπού να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί σε εύθετο χρόνο;

**Η ερωτώσα Βουλευτής**

**Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου**