



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 26/4/2022

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού της χώρας λόγω των μέτρων "Covid" και επείγουσα αναγκαιότητα "απόφραξης" τους για μείωση του κοινωνικού κόστους»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Είναι γεγονός ότι, οι πρόσφατες κατακόρυφες αυξήσεις των τιμών, εξ' αιτίας των **απότομων ανατιμήσεων και του καλπάζοντος πληθωρισμού**, επιταχύνθηκαν, μεν, ένεκα της υποβόσκουσας ενεργειακής κρίσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαν, δε, ξεκινήσει, αρκετό καιρό προηγουμένως, ως απότοκο της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού και των χάριν αυτού περιοριστικών μέτρων («lockdown», καραντίνες), που επιβλήθηκαν. Κύρια αιτία, δε, αυτής της κατάστασης που απειλεί άμεσα την κοινωνική συνοχή, είναι τα μεγάλα προβλήματα που χαρακτηρίζουν σήμερα την λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, τόσο της χώρας μας, όσο και της παγκόσμιας αγοράς, σε σημαντικό βαθμό, κάτι που ενέχει μεγάλους κινδύνους για ένα πρόσθετο κοινωνικό κόστος.

Στην πραγματικότητα, όχι απλώς οι διακοπές των αλυσίδων εφοδιασμού, αλλά και τα σημεία τοπικής συμφόρησης, κατά το μήκος τους, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν **ελλείψεις ακόμη και σε βασικά προϊόντα και αγαθά** της αγοράς, διευκολύνοντας, παράλληλα, την άνοδο του πληθωρισμού, με όλα τα αρνητικά επακόλουθα που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Εν ολίγοις, τίθεται υπό αμφισβήτηση η **οικονομική ασφάλεια** της χώρας και της ελεύθερης αγοράς, από την στιγμή που τυχόν "σπάσιμο" των κατά τομέα εφοδιαστικών αλυσίδων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ανεπάρκη κάλυψη, για εβδομάδες ή και για μήνες ολόκληρους, σε γεωργικά, βιομηχανικά και άλλα προϊόντα, εξ' αιτίας μιας τυχούσας φραγής στις εισαγωγές πρώτων υλών. Ταυτοχρόνως, αν έχουμε μπλοκάρισμα της ανωτέρω αλυσίδας, εκτοξεύεται στα ύψη, λόγω της ανωτέρω κατάστασης, το ήδη υψηλό κόστος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Όλα τα παραπάνω, είτε σωρευμένα, είτε μεμονωμένα, ενέχουν ακόμη τον κίνδυνο δημιουργίας φαινομένου “ντόμινο” στην εθνική οικονομία, φέρνοντας ολόκληρους παραγωγικούς ή εισαγωγικούς κλάδους σε αδιέξοδο, εφ’ όσον, μία αποτυχία σε ένα μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας ωθεί, αναπόφευκτα, τα άλλα μέρη της σε αφερεγγυότητα ή ακόμη και σε χρεοκοπία, κατά το παράδειγμα, άλλωστε, της τραπεζικής - χρηματοπιστωτικής παγκόσμιας κρίσης της περιόδου 2008-2013. Υπό το πρίσμα αυτό, πρώτιστο μέλημα της Πολιτείας θα έπρεπε σήμερα να είναι η προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων της χώρας, ειδικά στον τομέα της μεταποίησης, διότι, συν τοις άλλοις, η κινητήρια δύναμη της εθνικής οικονομίας, που θα έπρεπε να είναι ο **πρωτογενής τομέας ανάπτυξης**, δυστυχώς, παραμένει αναξιοποίητος και βρίσκεται σε υπολειτουργία, λόγω άστοχων επιλογών, διαχρονικά, των κεντρικών Κυβερνήσεων. Η προστασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί: **α)** μέσω ενός σχεδίου, που θα παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να επενδύσουν στις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού τους, με εξάλειψη των όποιων φορολογικών πλεονεκτημάτων των εξωχώριων («off shoring») εισροών, περιορίζοντας, ταυτόχρονα, τις ευκαιρίες για «αρμπιτράζ» (εξισορροπητική κερδοσκοπία) και **β)** διά μέσου ενός ευρύτερου μετασχηματισμού της κατά κοινή αποδοχή ενδοστρεφούς, ελληνικής οικονομίας, η οποία, εξακολουθεί και παραμένει εγκλωβισμένη στην επιδίωξη βραχυπρόθεσμων στόχων, αδυνατώντας να επιτύχει μακρόπνοες αποδόσεις.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι τα μέτρα που έχετε λάβει, κατά το διάστημα της συσσωρευμένης υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης των τελευταίων δύο ετών, προκειμένου να λειτουργούν, όσο γίνεται, ομαλά και εύρυθμα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες της χώρας;
2. Προτίθεσθε να συζητήσετε και υιοθετήσετε έναν ευρύτερο οικονομικό μετασχηματισμό της εθνικής οικονομίας, ο οποίος θα θέτει, πλέον, ως επίκεντρο, όχι τη μεταποιητική διαδικασία, αλλά τον πρωτογενή τομέα ανάπτυξης, με τις ευεργετικές συνέπειες που θα έχει κάτι τέτοιο στις αλυσίδες εφοδιασμού της χώρας, μέσω κρατικής προστασίας αυτών, όπως σας περιγράψαμε ανωτέρω;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου