

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 1/3/2021

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ισοτιμίες και αντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τις Ανώτατες Σχολές»

Κυρία Υπουργέ,

Ένα θέμα, που αν και σπουδαίο για την Παιδεία μας, εν τούτοις, φαίνεται να χρονίζει και να μην επιλύεται, είναι η μη δημοσίευση, διαχρονικά, σε ειδική λίστα, καθώς επίσης σε δημόσια έγγραφα ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, του Καταλόγου όλων των ονομαστικών και απαριθμημένων εθνικών Τίτλων Σπουδών και Ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Σχολών. Κατά τον τρόπο αυτό, εδώ και χρόνια, επικρατεί ασάφεια σχετικά με το καθεστώς χαρακτηρισμού τους που πραγματικά ισχύει. Υπενθυμίζουμε, ότι τόσο η ελληνική νομοθεσία, όσο και η έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, ορίζουν για τους εθνικούς και αλλοδαπούς Τίτλους Σπουδών διακριτές αναγνωρίσεις μεταξύ ακαδημαϊκής ισοτιμίας, ακαδημαϊκής αντιστοιχίας, ως επίσης και επαγγελματικής ισοτιμίας, επαγγελματικής αντιστοιχίας, και εν τέλει, επαγγελματικής ισοδυναμίας. Απαραίτητη προϋπόθεση, συνεπώς, για την έκδοση οποιασδήποτε νόμιμης Απόφασης Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών από το αρμόδιο Υπουργείο είναι να γνωρίζουν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι το ακριβές νομικό πλαίσιο που διέπει όλες τις διακριτές αναγνωρίσεις μεταξύ των εθνικών ειδικοτήτων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Πόσοι και ποιοι είναι, συνολικά, οι μη ομώνυμοι Τίτλοι Σπουδών και ειδικότητες που παρέχουν τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δηλαδή, τα Πανεπιστήμια και οι Ανώτατες Σχολές, για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο 2020-21;
2. Ποιες από τις ανωτέρω εθνικές ειδικότητες έχουν μεταξύ τους ακαδημαϊκή ισοτιμία, ακαδημαϊκή αντιστοιχία, επαγγελματική ισοτιμία, επαγγελματική αντιστοιχία, επαγγελματική ισοδυναμία και κοινή άσκηση επαγγέλματος;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου